

🕒 23 september 2014

Vrouwen naroeppen: het zou verboden moeten worden



© ANP

Pssst... hé, meisje! Nasissen, uitschelden, vieze praatjes en beledigingen: het moet maar eens afgelopen zijn met het intimideren van vrouwen op straat. De Amsterdamse VVD-fractie wil daarom dat het strafbaar wordt om vrouwen op straat na te roepen.

In Brussel worden sinds 2013 seksueel getinte opmerkingen beboet met 250 euro. Nu wil VVD-raadslid Dilan Yesilgöz ook in Amsterdam straffen gaan uitdelen voor seksuele intimidatie op straat. "Ik heb het dan niet over nafluiten", zegt Yesilgöz, "Maar dat je je echt seksueel geïntimideerd voelt door gebaren of schelden."

Yesilgöz wil verder gaan dan alleen boetes uitdelen. "Er zou een taakstraf aan moeten hangen. Laat de daders een week voor een vrouwenorganisatie werken, zodat ze weten hoe deze vrouwen zich voelen als ze worden nageroepen."

Haantjes

Jens van Tricht, oprichter van eMANcipator, een organisatie voor mannenemancipatie, vindt het goed dat dit soort gedrag onder de aandacht wordt gebracht. "Ik denk dat je best een parallel kunt trekken met aanranding en verkrachting", zegt Van Tricht. "Het gaat beide om macht. De straat is traditioneel het domein van mannen; ze willen laten zien wie het haantje is."

Maar het gaat volgens Van Tricht ook om onzekerheid: "Dit gedrag komt voort uit een drang om hun mannelijkheid te bewijzen. Waarom denk je dat 'homo' het meest gebruikte scheldwoord is onder mannen? Dat komt voort uit een angst dat zij zelf niet als mannelijk worden gezien."

ZIE OOK: Poll: Moet het naroeppen van vrouwen op straat worden bestraft?

Het bestraffen van dit gedrag vindt Van Tricht geen goed idee. "Verander je daarmee het gedrag? Je hebt in mijn ogen meer baat bij een heropvoedingsprogramma: het werken aan empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden, waarin je hun leert dat mannelijkheid minder belangrijk is."

Eind augustus is de actiegroep Project Straatintimidatie.nl ook al een **burgerinitiatief gestart** tegen seksuele intimidatie op straat. Deze petitie is inmiddels ruim **10.000 keer ondertekend**. Een aantal dames van de actiegroep ging vorige week de straat op en draaide de rollen om door willekeurige mannen lastig te vallen. Bekijk hier een filmpje van de actie:

Bekijk ook de documentaire Femme de la Rue, over seksisme op straat in Brussel:

En hoe reageren vrouwen eigenlijk als je ze naroept? Verslaggever Steven Schoppert nam de proef op de som. Bekijk de reportage:

Editie NL

 14  1630  35 

22 reacties

Sorteren op Populair ▼





Voeg een reactie toe...



Gerda Wiesell

Ik heb 2 standaardgezegdes : Zeg je dat ook tegen je moeder/zuster? "Of nou, kom op maar". In beide gevallen succes verzekerd, het rapalje druipt gauw af!
En voor de bouwvakker op de steiger die fluit..... ga zo door, dan vat ik het op als een compliment

Vind ik leuk · Beantwoorden · 25 september 2014 13:50



Gerard Wieffering

Als er een verbods- wet komt moet hij wel te handhaven zijn, anders is de wet zinloos.

Vind ik leuk · Beantwoorden · 24 september 2014 1:03



Vanni Dolmans-Bours

Ik lees dat er veel over t gedrag van buitenlandse jongens wordt gesproken. Mijn dochter werd "nageroepen" door blanken. Ze was alleen en reageerde niet en fietste gewoon door naar huis. Anders zou het voor die jongens geweest zijn als mijn dochter samen met haar met name mannelijke vrienden was geweest. Het zijn bomen van kerels waarvan er een paar kickboksen als hobby hebben en die absoluut niet dulden dat een vriendin van hun groep uitgescholden wordt. Een keer een (woordelijke) confrontatie en het is opgelost!

Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 september 2014 20:55



Vanni Dolmans-Bours

dienstplicht weer invoeren! De hormonen van de jeugd, vooral de mannelijke, gieren door hun lijf! Ze staan stijf van de hormonen, in het leger leren ze discipline! Volgens mijn dochter die laatst door een groep werd "nageroepen" zijn deze jongens hulpeloze zielige gestreste haastig op zoek zaadlozende idioten. Deze gasten moeten hun "energie" kwijt, het leger biedt hun dat! Uiteraard kunnen ouders van deze " personen" ook financieel worden aangepakt, indien ze de daders van naroeppen grijpen!

Vind ik leuk · Beantwoorden ·  1 · 23 september 2014 20:36



Safia Noordzij

tja

Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 september 2014 19:40



Ans de Haan

whahahha dat uitgerekend zo iemand met dat voorstel komt. dus als wij straks worden uitgescholden voor kankerhoer en neuk je moeder is dat strafbaar, maar op het moment dat het gebeurt is er geen agent in de buurt. of er geen belangrijkere zaken te doen zijn daar in Amsterdam.

Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 september 2014 18:12



Gerard Wieffering

Het volk dat dit doet heeft geen respect voor vrouwen, hebben ze nooit geleerd.

Vind ik leuk · Beantwoorden ·  1 · 23 september 2014 17:22



Iris Visser

nou ik heb me er nooit aan gestoord hoor, gewoon doorlopen en niet reageren. Dit is van alle tijden en alle generaties/nationaliteiten. Ga maar eens naar Spanje of Italië daar is het nog een tandje erger. Ik kon er wel om lachen, maling aan.

Vind ik leuk · Beantwoorden ·  2 · 23 september 2014 16:44



Mark van Oorschot

Leuke symboolpolitiek maar wie gaat dit handhaven?

En wanneer is het na sissen en wanneer is het niet ongewenst? Moet je als je flirt zorgen maken of je wel binnen de de lijnen van de wet blijft?

Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 september 2014 16:06



Mark van Oorschot

<https://m.facebook.com/photo.php?fbid=577172755721674>

Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 september 2014 16:05

Nog 10 reacties laden

 Facebook Comments Plugin